

Aan donateurs en sympathisanten
van de stichting Dja

Noordwijk, 1 oktober 2005

De nieuwsbrief heeft op zich laten wachten, maar daar is hij dan toch weer. Om maar met de deur in huis te vallen: het is tevens de laatste.... U kunt nu alle informatie over de stichting Dja namelijk ook op het internet vinden, via www.stichtingdja.nl Met hulp van het bedrijf IT-Ernity uit Dalfsen hebben we de laatste maanden hard gewerkt aan het inrichten van deze site, die er voor moet zorgen dat de informatie altijd actueel en compleet is. De site biedt u daarnaast het gemak dat u snel en eenvoudig met ons kunt communiceren door het sturen van een mail. Voor ons is er verder nog het voordeel dat we verzendkosten voor de nieuwsbrief uitsparen. En onze vrienden in Kameroen, engels- of franstalig, kunnen via www.djafoundation.com ook meekijken.

We hopen dat u de site, waar we zelf best trots op zijn, zult waarderen. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben, dan horen we die natuurlijk graag van u! Mocht u overigens niet over internet beschikken en toch informatie over de stichting Dja willen blijven ontvangen, stuur ons dan even een berichtje. We zorgen er dan voor dat u via de vertrouwde post toch op de hoogte blijft.

Met de projecten van de stichting Dja gaat het naar behoren. Na een lang en ongewoon hevig regenseizoen wordt met de komst van het droge seizoen nu de laatste hand gelegd aan het dak van de nieuwe school in Sasse, en binnenkort zitten de kindertjes van klas 1 tot 4 weer droog. Inmiddels hebben we van de basisschool in Soppo het verzoek gekregen de vervanging van het lekkende dak daar te financieren. U vraagt zich wellicht af hoe dat komt, al die lekkende daken? Het zijn golfplaten daken, die in het zeer vochtige klimaat van Buea gewoon wegroesten. Om de zoveel jaar is een dak aan vervanging toe. Het zou logisch zijn daarvoor geld opzij te leggen, maar het moet gezegd, dat gebeurt gewoon onvoldoende. Het bisdom doet het (vrijwel) niet, subsidies vanuit de overheid zijn er niet en de ouders van de schoolkinderen zijn te arm om te helpen sparen. Voor ons dus de keuze: of niets doen, of toch maar helpen en samen met pater Piet Droog werken aan structurele oplossingen.

Pater Droog is overigens in Nederland, voor zijn tweejaarlijks verlof van twee maanden. Op 15 oktober zijn we hem gaan opzoeken en hebben we bijgepraat over Kameroen, de projecten en de projectideeën. Zijn gezondheid laat te wensen over, maar zelf wil hij niets liever dan snel terug naar zijn geliefde Kameroen. Toch gaan ook voor hem de jaren nu tellen, en dat maakt dat de altijd al aanwezige vraag over de toekomst van de scholen nog nadrukkelijker op tafel ligt. Er moeten middelen worden gevonden om te zorgen dat de scholen zich zelf kunnen bedruipen en voor vervangingsinvesteringen kunnen zorgen. Een lastige kwestie; voorlopig zijn we niet verder gekomen dan de constatering dat de school voor tieners (straatkinderen) zelf producten kan maken die met winst kunnen worden verkocht. Dat biedt een basis voor

verdere opbouw van de school. Voor alle andere projecten gaat het voorlopig toch nog slechts om het goed bewaken dat er met het geld ook inderdaad gebeurt wat was afgesproken. Tot nu toe hebben we daar geen klachten over; pater Droog nam weer een stapeltje afrekeningen mee zodat we precies kunnen nagaan wat projecten hebben gekost.

Naast een nieuw dak voor Soppo hebben we ook het verzoek gekregen om een drieweekse cursus/ training te sponsoren voor 10 tieners die worden opgeleid tot natuurgids/ toeristenbegeleider. De cursus zal worden gegeven door gerenommeerde instituten in Limbé, zo'n 30 kilometer van Buea. Daarbij hoort bijvoorbeeld het Limbé Wildlife Centre, dat eerder door de stichting Dja gesponsorde lessen verzorgde op de basisscholen in Sasse en Soppo over natuur- en milieubescherming. Inmiddels hebben we ook contact gelegd met Nederlanders in het zuidwesten van Kameroen die bezig zijn om natuurreizen te organiseren om te kijken of een samenwerking kan worden opgezet: de opleiding van gidsen wordt door ons gesponsord, en zij leveren 'stageplekken'. Er zijn nog geen afspraken, maar we zijn hoopvol dat zoiets gaat lukken. Met pater Droog spraken we af dat de kandidaat-leerlingen zorgvuldig worden geselecteerd op basis van interesse en kwaliteiten, en de workshop zal pas worden gefinancierd als we ook zeker weten dat de follow up in de vorm van stageprojecten er ook daadwerkelijk is.

Beide verzoeken kosten heel veel geld, meer dan de stichting Dja nu in kas heeft. Binnenkort gaan we dus aan de slag met de organisatie van een benefietconcert in Leiden, en we hopen ook op uw voortdurende steun.

Met vriendelijke groet,

Arthur Eijs en Bernadette de Koning

Stichting Dja